

FOR FODEN AF TAUKBJERGET

I gammel tid, da Galdmare var ungt og styret af mange venner, lå der et kongerige, for foden af Taukbjerg. Riget var styret af kongen Esdram Stålham. Hans bror Jarus var en såkaldt Storgalder og Esdrams rådgiver.

Riget var kendt for deres smedekunst, og nogen sagde at det var dværge som hjalp dem. Andre mente at det var deres galdere, fordi der altid var en galder i smedjen, når der blev arbejdet. En ting var sikkert: dette rige havde de bedste rustninger og våben. En anden ting der var sikkert var, at Jarus var en magtfuld galder. Endda sagde nogen at han var velsignet af Valhim efter kampen mod nabokongen Krata Skovbrand.

Det er den historie, vi vil fortælle jer nu...



De to riger lå op ad hinanden, men der var en stor forskel på dem. Esdrams rige var et flot rige med mange byer og en hovedstad, som var en konge værdig. Han ryddede kun den skov som var nødvendig for at lave marker til at brødføde sit folk.

Krata derimod tænkte kun på at udvide sine byer og deres marker, selvom hans rige havde mere end det dobbelte ryddede område, end der var nødvendigt. Dette var grunden til, at hans navn "Skovbrand". Esdram havde længe bedt Krata om at stoppe sine udvidelser, men Krata mente bare, at Esdram var misundelig.

En dag skete det, at en af Kratas uendelige brande som skulle udvide hans land greb om sig og nedbrændte en stor del af skoven, som lå mellem de to konger. Krata så ud over det store område og blev glad. Her ville han bygge sin nye hovedstad! Dog lå noget af jorden i Kong Esdrams rige, men Krata mente at det var ham som havde ryddet skoven og derfor måtte det være hans. Da Esdram hørte dette, hidkaldte hans sin bror, Jarus. Esdram mente at de måtte gribe til våben for at straffe Krata for sin grådighed, men Jarus mente, at Valhim nok skulle straffe Krata uden Esdrams hjælp. De aftalte, at hvis intet var sket et år efter, ville Jarus hjælpe Esdram til sejr.

Et år gik, og Krata byggede på sin borg. Det skulle være den største borg i mands minde. Da året var gået, var det eneste der var sket med Krata, at hans opførelse af borgen var godt i gang. Esdram hidkaldte sin bror og holdt ham på sit ord.

Jarus bad om ni dage, hvor så han ville vide hvordan uundgåelige krig. Da om at få lavet en offerhøjen uden for samlede sine folk på han bud efter sin bror. folk gang i essen. Jarus bror, med en hånd på anden i essens gløder. hidkaldte Jarus Esdrams ni alle om at hugge hovedet af konge, men han sagde at de skulle forsøgte, splintrede alle ni sværd mod kongens hud, og nu forstod Esdram hvad Jarus ritual gik ud på.



han kunne være alene i skoven, Esdram kunne vinde den nu Jarus kom tilbage, bad han smedje på toppen af Esdrams kongeby. Jarus højen, og senere sendte I tre dage holdt Jarus' stod mellem essen og sin Esdrams pande, og den Under tre dages messen, bedste krigere. Han bad dem deres konge. Kriegerne så på deres

følge hans brors ordre. Men da de

Esdram samlede sin hær, og gik i kamp mod Krata.